



Hüdâyi Bülteni

www.hudayivakfi.org

SAYI 4 | TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2016

KURBANINIZLA KALBİ KIRIKLARIN YANINDA OLUN!





Yayın Türü: Yaygın Süreli
Yıl: 1 Sayı: 4
Üç aylık periyotlarla çıkmaktadır
Kurban Özel Sayısı
Sahibi
AZİZ MAHMÛD HÛDÂYİ VAKFI
Yayın Sorumlusu
SERDAR ERYILMAZ
Yayına Hazırlayan
K. YUSUF ÜNAL
Grafik-Mizanpaj
HÛDÂYİ GRAFİK
Baskı
Erkam Yayın San. ve Tic. A.Ş.

BANKA HESAP (IBAN) NUMARALARI (TL)
Albaraka Türk : TR94 0020 3000 3500 0181 0000 32
Kuveyt Türk : TR88 0020 5000 0010 0126 1000 03
Vakıfbank : TR17 0001 5001 5800 7284 9624 09
Ptt Bank : 573 47 26 / ÜSKÛDAR ŞB.

BANKA HESAP (IBAN) NUMARASI (€)
KT Bank AG : DE57502345003415410001
Swift : KTAGDEFFXXX

İÇİNDEKİLER



- 4 KURBANIN HATIRLATTIKLARI · OSMAN NURİ TOPBAŞ
- 6 BİZ VARLIĞIN İMTİHANINI, FAKİRLER YOKLUĞUN
MEDET BALA İLE KURBAN YARDIMLARI HAKKINDA MÛLÂKAT · K. YUSUF ÜNAL
- 10 KURBAN VE SÛFÎ · SÛLEYMAN ULUDAĞ
- 14 KURBAN İBÂDETİ İLE İLGİLİ GÜNCEL FIKHÎ SORULAR
AHMED HAMDİ YILDIRIM
- 17 BURKİNA FASO'DA KURBAN · HÛSEYİN SAMİ GÖK
- 18 HÛDÂYİ'DEN HABERLER

VATAN VE KURBAN

Değerli Hüdâyi Dostları,

Geçmiş olsun. Bütün milletimize geçmiş olsun. Bir ümit ışığı olarak gözlerini Türkiye'ye çevirmiş İslâm dünyasına geçmiş olsun.

Milletlerin târihinde bazı kader anları vardır ki, ya bitişin başlangıcı ya da şahlanışın habercisidir. İçinden geçtiğimiz bu sıkıntı dolu günler, milletimizin liderinin etrafında kenetlenip birlik ve beraberlik içinde atlatılacak ve daha güzel günler ülkemizin olacaktır.

Şahlanışın kahramanı ya da kahramanları olduğu gibi yok olmanın da kuklaları ve maşaları vardır.

Milletinin takdirini ve desteğini alan, vatanına aşkla bağlı kahramanların canlarından geçerek göstermiş oldukları cesaret ve kararlılık; bütün dünyanın hayret ve gıpta ile bakacağı bir ülkenin var oluşunu doğuracaktır. Var olmak yok olmayı göze alabilenlerin işidir. Korku yok çünkü aşk var. Aşka korku olmaz. Vatan ve millet için şehâdet var. Duamız şudur: Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma, Allah'ım!

Hüdâyi dostları ilk günden itibaren Vatanı korumak, Milli İrâdeye sâhip çıkmak için meydanlarda nöbete ve hizmete devam etmiş, Hüdâyi çorbasını, etli pilavını meydanlara indirmiştir.

Aşkla hizmet eden Hüdâyi mensuplarına, ilk andan itibaren meydanları dolduran halkımıza, bu belânın def'inde emeği geçen herkese ve özellikle milletinin önünde dimdik durarak kader anını Allah'ın lütfuyla milletin lehine çeviren cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyor, milletimize geçmiş olsun diyoruz.

Bu duygularla girdiğimiz kurban mevsimi bizim için çok anlamlı. "O hâlde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!" (Kevser 108/2) âyeti büyük bir nimetin arkasından yapılacak iki önemli ibâdeti anlatıyor. Belâ ve musîbetlerden korunmak için maddî tedbirlerin yanında mânevî korunma yollarını da unutmamamız gerektiğini gösteriyor. Bu münasebetle; infak, istiğfar ve salavatları çoğaltmak lazımdır. Özellikle böyle dönemlerde belâ ve musîbetlerin def'i, verdiği nimetlerin şükürü için mazlum, mâdur ve muhtaçların dualarını celp edecek kurbanlar faydalı olacaktır.

Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı vâsıtasıyla dünyanın dört bir yanında kesilecek kurbanlar, duâ olarak bize geri dönecek ve kıyâmette kurtuluşumuza inşaallah vesîle olacaktır.

Biz bu sene Kurban kampanyamızı "Bayram Hediyeniz Kurban Olsun" diyerek başlattık. Görünmeyen orduların desteğine vesîle olacak kurbanları çoğaltma talebiyle herkesin bayramı mübarek, kurbanları kabûl olsun.

AHMED HAMDİ TOPBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı



KURBANIN HATIRLATTIKLARI...

OSMAN NURİ TOPBAŞ

Kıymetli kardeşlerimiz! Kurban Bayramını idrâk edeceğimiz şu mübârek günler vesilesiyle birkaç hususu kısaca hatırlatmak isteriz:

Öncelikle şunu ifâde edelim ki kurban, şartları müsâit olan müslümanların belli vasıflardaki hayvanları kesmelerinden ibâret, yalnızca zâhirî, cismânî ve şekli bir ibâdet değildir. Bütün fikhî şartlarına riâyet etmek son derece lüzumlu olmakla birlikte, kurbanın asıl mânâ ikliminden gâfil kalmamak gerekir.

Cenâb-ı Hak, kesilen cismânî kurbanların taşıdığı mânâdan hareketle, bizlerden de her şeyimizi rızâsı yolunda kurban edebileceğimize dâir, bir niyet izhârı beklemektedir. Bunun için de kurban vesilesiyle tefekkürümüzü bilhassa;

“Allah mü'minlerden, canlarını ve mallarını, kendilerine (verilecek) Cennet karşılığında satın almıştır.” (et-Tevbe, 111) âyet-i kerîmesi üzerinde yoğunlaştırmalıyız. Canımızla, malımızla, bütün imkânlarımızla ne kadar Hakk'a râm olabildiğimiz hususunda kendimizi hesaba çekmeliyiz. Düşünmeliyiz ki Allâh'ın lûtfettiği nîmetlerin şükrünü ne kadar ifâ edebiliyoruz? Elimizdeki imkân ve nîmetleri, Hakk'a yakınlığımızı arttırmaya vesîle kılabiliriz miyiz? Yoksa bu nîmetler, Cenâb-ı Hak'la aramızda perde mi oluyor?..

Maldan ve candan fedakârlık mânâsı taşıyan kurbanın aslî gâyesi, Allah'a takarrubdur/yaklaşmaktır. Bu yönüyle de kurban, Allâh'a yakın olmak ve O'nun dostluğuna erebilmek için gösterilecek fedakârlıkların, sembolik bir ifâdesidir...

Kurban vesilesiyle şunu da düşün-

meliyiz ki, Cenâb-ı Hak bizi kesilecek bir kurbanlık olarak dünyaya gönderebilir, insanlar da bizi kurban edebilirlerdi. Bu itibarla, kesilen kurbanlara bizler ne kadar Hâlık'ın şefkat ve merhamet nazarıyla bakabildiğimizi de gözden geçirmeliyiz.

Merhum Sâmî Efendi ve Mûsâ Efendi Hazretleri, kurban keserken çok hassas davranırlardı. Bir çukura iki kurban kestirmezlerdi. Hayvanı kesileceği yere iterek kakarak sürükletmezler, şâyet küçükbaş bir kurban ise, kucağa alınarak şefkat ve mülâyemetle götürülmesini isterlerdi. Kurbanı kesecek bıçağın keskin olmasına ve hayvanın gözü önünde bileylenmemesine dikkat ederlerdi. Kurbanın gözünü muhakkak bağlatırlar, eziyet vermeyecek şekilde güzelce kesilmesini ve kanın iyice boşalmasını arzu ederlerdi. Kurban kesilirken oturmazlar, hayvanın kanı tamamen akıncaya kadar, derin bir ibâdet vecdi içinde, tâzim ve hürmet hissiyatıyla, pür-edep ayakta beklerlerdi. Böylece diğer ibadetler gibi, kurbanın da tefekkür ve mânâ ciheti yüksek bir ibadet olduğunu ve büyük bir hürmet ve edeple ifâ edilmesi gerektiğini, bizlere hâllerleriyle telkin ederlerdi.

Âyet-i kerîmede:

“Kim Allâh'ın nişânelerine hürmet gösterirse, hiç şüphesiz ki bu, kalplerin takvâsındandır.” (el-Hac, 32) buyrulmaktadır.

Kur'an-ı Kerîm gibi, Kâbe-i Muazama gibi, ezân-ı Muhammedî gibi, kurban da Allâh'ın nişânelerindedir. Dolayısıyla kurban hususunda gösterilecek edep ve hassâsiyet, Cenâb-ı Hakk'a duyduğumuz takvâ

hissinin bir göstergesidir. Cenâb-ı Hak da zâten kurbanın etine veya kanına değil, bu ibadet vesilesiyle Hakk'a arz edeceğimiz, duâ, kulluk ve takvâmıza değer vermektedir. Yani kurbandan maksat da, takvâ imtihanını kazanabilmektir, Hakk'a itaat ve teslîmiyetimizi tescilletebilmektir.

Nitekim âyet-i kerîmede kurbanlar hakkında:

“Onların ne etleri ne de kanları Allâh'a ulaşır; fakat O'na sadece sizin takvânız ulaşır...” (el-Hac, 37) buyrulmaktadır.

Mevlânâ Hazretleri de bu hakîkate gâfil kalınmaması için:

“Keçinin gölgesini kurban etme!” ikâzında bulunur. Yani, kurbanın hakîkatine er de, onu kasaplık günleri veya et bayramı zannetme, buyurur. Zira Cenâb-ı Hak kurbanlar vesilesiyle bizim kulluktaki samimiyetimizi test ediyor. Kendisine olan muhabbet, itaat, teslîmiyet, fedakârlık ve sadâkat hâlimizi imtihan ediyor.

Hazret-i İbrahim u'nun aziz bir hâtırası olan kurban ibadeti, her şeyden önce gönülleri Allah için fedakârlık duygusunun tefekküründe derinleştirmelidir. Hakîkaten İbrahim u çok çetin imtihanlardan geçirildi. Allâh'ın lûtfuyla bütün bu imtihanları kazanarak Hakk'a “Halîl: dost” oldu. Fakirlikten korkmaksızın bütün malını infâk etti, putperest bir kavme karşı verdiği tevhid mücâdelesinde hiçbir tereddüt göstermeksizin Nemrud'un ateşine atıldı. Böylece gerektiğinde canını da Rabbine teslîm edebileceğini ispat etti. İnsanoğlu için en ağır imtihanlardan biri olan evlât hususunda da Hakk'a



itaat ve teslîmiyet âbidesi oldu.

Hakîkaten, neslin devâmına medâr olan evlâtlar, insanın fitratında meknuz olan ebedîlik arzusunun dünya şartlarındaki bir neví tatmin vâsıtasıdır. Bunun için insanoğlu, evlâdına çok düşkündür. Evlât, anne-babanın devam eden parçasıdır. İşte İbrahim u, oğlu İsmâil u'ı Allah için kurban etmesi emredilerek, imtihanların en ağırına tâbî tutuldu. Hem kendisinin, hem de oğlu İsmâil'in kâ'bına varılmaz rızâ ve teslîmiyetlerinin bu dünyadaki mükâfâtı olarak, Cenâb-ı Hak onlara melekleriyle bir kurbanlık koç gönderdi. Onların bu candan fedakârlık hâtıraları, kıyâmete kadar devam edecek olan bütün iman nesline bir ibadet olarak hediye edildi.

Bu itibarla kurbandan asıl maksat, gerektiğinde Hak yolunda canından bile fedakârlık göstereceğine dâir, kulan Rabbine söz vermesidir.

Hac ibadeti de Hazret-i İbrahim u ve oğlu İsmâil u'nun Allâh'a olan sadâkat, itaat ve teslîmiyetlerinin birer ibadet rûknü hâline getirilerek kıyâmete kadar bütün mü'minlere müstesnâ bir tâlim ve telkin vesilesi kılınmıştır.

Haccın her rûknü hikmetlerle doludur. Meselâ şeytan taşlamak... Hazret-i İbrahim ve Hazret-i İsmâil'in,

kendilerini Allah'ın emrine itaatten vazgeçirmeye çalışan şeytanı taşlamalarının hâtırası olan bu hâdise, sırf hacca mahsus kalmamalıdır. Her ân ilâhî imtihanlarla dolu olan ömrümüzün hiçbir safhasında, şeytan taşlama hasletini yitirmemeliyiz.

“أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ” : Taşlanıp kovulmuş olan şeytandan Allâh'a sığınırım.” demeyi, hiçbir işimizde ihmâl etmemeliyiz.

İbrahim u ve oğlu İsmâil u'nun Allah için sergiledikleri fedakârlıkların Kur'an-ı Kerîm'de haber verilmiş olması, bizim bundan gereken ders ve hikmetleri alabilmemiz içindir.

Öte yandan kurban bayramı, binbir sürur ve ıztırap tecellîleriyle dolu bu imtihan âleminde, Rabbimiz'in biz kullarına lûtfettiği sevinç günleridir. Bu sevinç günlerine erişen mü'minin vazifesi;

Kendisine bahşedilen nîmetler için Rabbine şükredip, bu nîmetlerden mahrum olan din kardeşlerine yardım elini uzatmak sûretiyle “fiilî şükür”de de bulunmaktır. Kimsesizlerin, sahihsizlerin yanı başında olarak, Cenâb-ı Hakk'ın vermiş olduğu imkânları paylaşarak onların gönüllerine de bayram sevincini tattırmaktır. Dünyanın dört bir yanında asrımız insanlığının zulüm ve vicdansızlığı sebebiyle mağdur

olan milyonlarca din kardeşini gönül dergâhına almaktır.

İsmail Atâ Hazretleri'nin şu ifâdele-ri, kâmil bir mü'minin gönül hassâsiyetini ne güzel hulâsa eder:

“Güneşte gölge, soğukta kaftan, açlıkta ekmek ol...”

Bu yönüyle de Kurban bayramı bize en çok infak faziletini hatırlatan bir bayramdır. Bu infakta da iki türlü istifâde söz konusudur:

Birincisi; fakir, garip ve yoksul kardeşlerimize ziyafet verilmesi, ikincisi de din kardeşliğinin kuvvetlendirilmesidir.

Din kardeşliği, her zaman üzerimize farzdır. Unutmayalım ki hiçbir gölgenin bulunmayacağı kıyâmet günü Arş-ı Âlâ'nın gölgesi altında muhâfaza edilecek olan yedi sınıftan biri de, bilhassa zor zamanlarda Allah için birbirini severek kardeş olanlardır (Bk. Buhârî, Rikâk, 24).

Cenâb-ı Hak, yeryüzünde zulme, çilelere, açlık ve yokluğa mâruz kalan milyonlarca din kardeşimizin bulunduğu şu günlerde, İslâm kardeşliği imtihanlarından yüz akıyla çıkabilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin...

Âmîn!..

BİZ VARLIĞIN İMTİHANINI, FAKİRLER YOKLUĞUN İMTİHANINI VERİYORLAR

AZİZ MAHMUD HÜDÂYİ VAKFI İNSANİ YARDIM VE SOSYAL HİZMETLER GENEL MÜDÜRÜ
MEDET BALA İLE KURBAN YARDIMLARI HAKKINDA MÜLÂKAT

K. YUSUF ÜNAL

Medet Bey, Hüdâyi Vakfı olarak ilk toplu kurbanı ne zaman kestiniz?

Toplu şekilde kurban kesme faaliyetlerimiz İstanbul'daki aşevleri ve yurtlarımızda 80'li yılların sonunda başladı. Başlangıçta on-on beş büyük baş; yüz-yüz elli kadar da küçük baş hayvan kesiyorduk. Fakat Hüdâyi Vakfı olarak felâkete uğramış her bölgede bulunmaya gayret ediyorduk. Seksenli yılların sonunda doksanların başında daha çok bir Hüdâyi gönüllüsü giderek dışardaki bu faaliyetleri gerçekleştiriyordu. İlerleyen zamanlarda ise daha sistemli bir şekilde bu faaliyetleri gerçekleştirmeye devam ettik.

Hüdâyi Vakfı yurtiçi ve yurtdışında kaç bölgede kurban kesmektedir?

Dünyanın herhangi bir yerindeki muhtaç, mazlum, ıstırap içerisindeki bir Müslümanı duyup görüp de ondan bigâne kalmak gibi bir şey Hüdâyi Vakfı ve câmiasında söz konusu olamaz. Mevlânâ'nın bir ifadesini çok kullanırız. "Dünyanın herhangi bir yerinde bir müslüman üşüyorsa senin ısınma hakkın yok" der. Onun için bu anlamda Hüdâyi çevresindeki insanlar, Hüdâyi dostları (Allah râzi olsun) her yaralının yarasını sarma gayreti içerisinde

oluyorlar. Bu çerçevede Kurban da onlar için güzel bir hizmet oluyor. Tabii Kurban noktasında biz birkaç şeyi söylüyoruz. Kurban ibâdetinin sadece yurtdışında yapılmamasını, yurt içinde de yapılmasını arzu ediyoruz. Hatta eğer bir kişinin üç beş kurbanı varsa onun bir iki tanesini yurt içinde kesmesini, çoluk çocuğunun onu görmesini ve o bayram havasını içerde de hissetmesini; ama bununla birlikte yurt dışındaki özellikle Afrika'daki Arakan'daki Filistin'deki kardeşlerini de unutmasını arzu ediyoruz. Çünkü orada birçok insan Kurban bayramını bekliyor. Onların çoğunluğu yılda bir kez bayram döneminde buluyorlar. Bunun için bizden haber bekleyen bu insanların beklentilerine cevap vermek istiyoruz. O nedenle yılda bir kez kurban etiyle buluşan bu insanlara, Hüdâyi Vakfı olarak bayram sevincini biz yaşatalım istiyoruz.

Afrika'nın kaç bölgesinde kurban kesiyorsunuz?

Afrika'nın yaklaşık on beşe yakın ülkesinde kurban hizmetimiz mevcut. Bunlar Kamerun, Gana, Nijer, Tanzanya, Uganda, Mali, Somali, Fildişi Sahili gibi ülkeler... Bir çok ülkede partner kurum ve kuruluşları

mız var. Müesseselerimizde çalışan arkadaşlarımızın kâhir ekseriyeti İstanbul'da Hüdâyi'nin müesseselerinde tahsil görmüş kimseler. Bu arkadaşlarımız vâsıtasıyla ihtiyaç sahibi bölgelere, Kur'an kursu, İmam-Hatip vb. eğitim kurumlarına kurban etlerini ulaştırmaya gayret ediyoruz.

Son senelerde genel olarak Afrika'ya teveccüh oluyor. Afrika hâricinde hangi bölgelerde kesiliyor kurbanlar?

Hüdâyi Vakfı olarak Afrika'da son beş on yıldır yoğun bir şekilde çalışma yapıyoruz. Ondan önce Orta Asya, Kafkaslar ve Balkanlar özelinde yoğunlaşmıştık. Yâni Türkî Cumhuriyetlerdeki kardeşlerimizin de çok ihtiyaçları vardı (maalesef hâlâ da var). Ecdâdın bize miras bıraktığı Balkanlar'daki kardeşlerimizin şu an dahi bize ihtiyaçları var. O nedenle sadece Afrika değil... Biz Kurban öncesinde ekibimizle oturup, bize gelen talepleri değerlendiriyoruz. Bu talepler doğrultusunda gelebileceğini ümit ettiğimiz kurban miktarına göre bir dağılım yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki insanlarımız Afrika'ya öncelik veriyorlar. Çünkü orada açlık ve kuraklık söz konusu... Kardeşlerimiz oraya kurbanlarını



bağışladığı zaman iç dünyalarında daha muhtaçlara gittiğini düşünüyorlar. Doğrudur da. Onun için Afrika'ya yoğunlaşıyoruz.

Son dört yıldır iç savaş yüzünden Suriyeliler perişan hâlde. Kamplarda kalan insanlar çok ciddi fakirlikle karşı karşıyalar. Suriyelilerle ilgili yaptığınız yardım faaliyetlerini bilmekteyiz. Bununla beraber kurbanda özel olarak yaptığınız faaliyetlerden bahseder misiniz?

Şimdi biz Suriye probleminin çıktığı ilk günden beri ülkemize sığınmış Suriyeli muhacir kardeşlerimize elimizdeki tüm imkânlar nispetinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Neler yaptık ve yapıyoruz? Öncelikle İstanbul'a gelenler noktasında, gerçekten çok kötü şartlar altında dükkân gibi bodrum gibi sığınak gibi yerlerde kalanlar var. O kardeşlerimizin mümkün merteye daha düzenli yerlere geçmesini sağlamaya çalıştık. Ev kiralama ve evlerini düzenleme noktasında da; beyaz eşyadan halısına, halısından kilimine, yatağından yorganına kadar yardımcı olmaya çalıştık. Ancak şu an gelinen noktada çok büyük bir göçle karşı karşıyayız. Onun için hepsine yetiştirebilme imkânı üzümlere söylemeliyim ki yok. O nedenle daha

seçici olarak yaklaşık beş bin civarında Suriyeli aileye her ay düzenli olarak erzak ve temizlik malzemesi dağıtımını yapıyoruz. Bununla birlikte kurbanla alâkalı olarak da vakfımıza gönderilen adak kurbanları başta olmak üzere nakdî yardımları her ay bu kardeşlerimize ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Kurbanda ise özellikle İstanbul'da kesilen hayvanlardan vatandaşlarımızın bize bıraktığı 3/1'lik hisseleri araçlarımızla kayıtlı bu muhacir ailelere bayramda ulaştırıyoruz. Yine kamplarda ve daha farklı bölgelerde kalan kardeşlerimizin olduğu yerlerde de kurban etinden mümkün olduğu ölçüde bayramda nasiplenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu hakikaten bizim için ayrı bir öneme sahip. Vebal olarak da görüyoruz. Kimse bu durumu arzu etmezdi. Suriye topraklarında doğmak onların ellerinde olmadığı gibi burada kalmak da bizim elimizde değildi. Bize *Ensar* olma fırsatı veren Cenâb-ı Hakk'a ne kadar şükretsek azdır. Çünkü biz de muhacir olabilirdik. Biz de hiçbir şeyimiz olmadan evimizden yurdumuzdan çıkmak zorunda kalabilirdik. Muhacir kardeşlerimizi korumak kollamak gibi bir mesuliyetimiz var. Hüdâyi Vakfı olarak biz de bu *Ensar*-Muhacir kardeşliği için

elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz.

Suriyeli kardeşlerimizin yanı sıra bir de Gazze'deki kardeşlerimiz var. Vakfınızın Gazze'deki faaliyetlerinden de bahseder misiniz?

Mâlûmunuz Gazze tamamen abluka altında. Biz partner kuruluşlarımızla Ramazan'da Kurban'da; onların hâricinde de yetim ve öksüzler için yiyecek ve giyecek projeleriyle Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız. Bu kardeşlerimize Kurban'da da özel önem atfediyoruz. Gazze'de fiyatlar çok yüksek. Ama buna rağmen bazı insanlarımız "Ben kurbanımı Gazze'de Filistin'de kestirmek istiyorum." diyerek kurban bağışında bulunuyorlar. Biz de o kurbanları Gazzeli kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Hakikaten bu bağışlar abluka altında olan kardeşlerimiz için azamî önem arzettek.

Hüdâyi Vakfı'na toplamda ne kadar kurban bağışlanıyor?

Rakam olarak değil de bizden talep edileni söyleyeyim. Aslında yüz bin de olsa iki yüz bin de olsa bu kurbanlar kesilir ve dağıtılabilir. Ama bu rakamlara maalesef ulaşamıyoruz. Fakat kardeşlerimizin ve partner kurum ve kuruluşların bizden talep ettiği miktarda bir kurban



sayısına ulaşıyoruz elhamdulillah. Onu da organize ediyoruz.

Yurtdışında kesilen kurbanları müşâhede ve denetim için buradan arkadaşlarımıza gidiyor. Arkadaşlarımıza tavsiyelerde bulunur musunuz?

Şimdi biz gözlemci arkadaşlarla zaten değerlendirmeler yapıyoruz. Gözlemci gönderiyoruz. Bu gözlemcilerin de daha çok vakıf çevresinden olmasını arzu ediyoruz. Ancak çok nadir kendi imkânlarıyla gitmek isteyen bazı arkadaşlarımıza da yol açıyoruz. Şimdi gözlemcilerin gidip geldikten, gördükten sonra oraya bakışları çok farklılaşıyor. Ancak bazen tersi de olabiliyor. Şimdi gözlemci kardeşler sanki her şeyin Türkiye'deki imkanlar ve şartlar çerçevesinde daha rahat daha iyi olduğunu düşünerek gidiyorlar. Oradaki bir takım ıskallıkları problem ediniyorlar. Ancak biz oradaki arkadaşlarımıza giderlerken yanlarında şeker, balon vs. götürmelerini, çocuklarla ilgilenmelerini; ancak gittiklerinde mutlaka oradaki partner kurum ve kuruluşlardaki yönetici arkadaşlarımızın kontrollerinde hareket etmelerini, kendi başlarına hareket etmemelerini söylüyoruz. Ancak en

önemli meselemiz onlarla beraber olmak, onlara dokunabilmek, onlara selam verebilmek, onları kucaklayabilmek. Bir paket eti verirken onlara tepeden bakmamak, Allah'a şükretmek... Allah'ım bu kardeşlerimize ikram getirebildiğim için sana şükrediyorum düşüncesi çok önemli. Çünkü oradaki insanlar da kendi şartlarına göre yaşıyorlar. Kader bu. Allah herkese bir kader tayin etmiş. Gün gelecek belki de bizden daha iyi durumda olabilecekler. Bazen öyle bir şey görüyoruz ki... Oradaki kardeşlerimiz de anlatıyorlar, giden gelenler de anlatıyor bizim kurbanlarımız, gelen gıda paketleri insanların gönül dünyalarına hitap etmek için bazen yüzlerce kitabınızdan, yüzlerce konferansınızdan daha etkili oluyor. Çünkü insanlar muhtaç. "Türkiye'den gelmişler bizi unutmamışlar. Demek ki biz sahipsiz değiliz, kardeşlerimiz bizleri düşünüyor, bizleri görüyor." düşüncesiyle çok mutlu oluyorlar. Hatta bazen "Hiçbir şey getirmesene bile bizi ziyarete gelin." diyorlar. Çünkü yıllardır onlara giden sadece misyonerlik faaliyetleri yapan Hıristiyanlar olmuş. Bunun için giden kardeşlerimizin biz size yardım ediyoruz düşünce-

sinde olmaması, olumsuz taraflara hiçbir şekilde bakmadan hep güzel taraflarını görmesi, o insanlara yanında olduklarını hissettirebilmesi lazım. Biz daha çok kazanıyoruz böyle olunca.

Mülâkatı sonlandırmadan evvel sizin de kurban kesimlerine katıldığınızı biliyorum. Bu ülkelere ziyaretlerinizdeki müşâhedelerinizi bizimle paylaşır mısınız?

Fakir; Somali, Arakan ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkedeki faaliyetlere katıldım, katılıyorum, katılmaya da devam edeceğim inşaallah. Şimdi bazen hakikaten bir parça et için demiyorum, bir sakatatı almak için saatlerce bekleyen insanları görüyorsunuz. Çöp diye attığınız şeyin başkaları tarafından kapışıldığını görüyorsunuz. Bir deri parçasının kaç kişi tarafından paylaşıldığını gözlemliyorsunuz. Bazen yüz tane kurban kesimi yapıyorsunuz, birkaç saat sonra kesim yerinde kurbandan iz kalmadığını görüyorsunuz. Bunlar insanı çok etkiliyor... Biz varlığın imtihanını veriyoruz onlar da yokluğun imtihanını veriyorlar. Kim kazanır bilemiyorum. Onlar sabretmek biz de şükretmek



mecburiyetindeyiz. Bir kardeşimiz yurtdışından döndüğünde şöyle bir ifade kullanmıştı "Biz bu Anadolu topraklarında doğmanın bir bedelini ödemedik. Ama bu Anadolu topraklarında yaşamının bir bedeli olmalı. O da başka kardeşlerimizi düşünmek olmalı." demişti. Buna katılıyorum, hakikaten bu son derece önemli. Yani bir parça et için saatlerce sırada bekleyen ve et alamadığı için mahzun bir vaziyette dönenler oluyor. Çünkü bazen imkânlarınız yetmiyor. O kadar çok ihtiyaç sahibi var ki... Ama sizin dağıtacağınız da belli bir sayıda, belli bir rakamda... Siz mahcup oluyorsunuz, keşke diyorsunuz bütün kurbanları burada kesseydim/kesebilseydim. Ama diğer taraf da öyle. Bu mânâda bir çok elim hâtıramız mevcut. Her arkadaşımız o bölgelerdeyken bana daha çok gönder diye talepte bulunuyor. Ama biz o talepleri maalesef bazen yerine getiremiyoruz. Fakir, Burkina Faso'lu toplum önderi Halid Sena'nın ifadesini unutamıyorum "Türklerin buraya uzanan elleri/beyaz eller, merhamet elleri. Siz getirdiğiniz bu kurbanların burada ne anlama geldiğini bir bilebilseydiniz." Gönüllerde yüzlerce konferansın yapamadığını bir kurban yapıyor. Çünkü bakış farklılaşıyor. Aynı zamanda kurban kesmeniz, oraya kurbanla birlikte başka hizmetler götürmeye başlamanız onları yeniden diriltiyor. Dinleriyle ilişkileri zayıflamış ya da kesilmiş o insanların yeniden dinlerine dönmesine vesile oluyor. Bu bizim için çok büyük bir kazanç.

Medet Bey, eklemek istediğiniz başka bir husus var mı?

Şimdi burada bir şey daha söyleyelim. Bizim kurbanda iki ana organizasyonumuz var. Birisi İstanbul içinde. Hem Üsküdar'da Hüdâyi hazretlerinin olduğu yerde kesim yapıyoruz hem de Çamlıca'da. İkincisi yurtdışındaki ülkelerde. Belki otuz beş, kırk ülkede kurban kesimimiz oluyor. İstanbul'daki kesimlerimiz



de çok önemli. Vatandaşlarımıza özellikle de İstanbullulara hassaten bunu duyurmak ve bildirmek istiyorum. İstanbul'daki kesimlerimizde kişi başında bulunarak kurbanını görenek ve gözlemleyerek kestiriyor. Etinin üçte birini bize bırakıyor. Diğer kalan kısmını alıp götürabiliyor. Başta belirlediğimiz fiyatın haricinde de herhangi bir bedel, kesim parası ödemiyor. Peki bize kalan üçte bir nereye dağıtılıyor? Biraz önce bahsettiğim yaklaşık beş bin beş yüz civarındaki fukaramıza o günlerde dağıtılıyor ki bunların çoğunluğu Suriyeli kardeşlerimiz. İkincisi aşevlerimize. Hem Çamlıca'daki hem Üsküdar'daki aşevlerimizin her birinden bin civarında insanın istifade ediyor. Üçüncü olarak Kur'an kurslarımız, yurtlarımız ve diğer öğrenci evlerimiz vs. gibi yerlere kalan kurban etleri ulaşıyor. O nedenle İstanbul'daki kardeşlerimizden de hassaten rica ediyoruz. Hüdâyi vakfı vasıtasıyla kurbanlarını hem hijyenik hem teknolojik bir ortamda kestirebilir, kendilerine verilen randevu saatinde gelerek yarım saat bir saat içerisinde alıp dönebilirler. Onun için İstanbul'daki kardeşlerimiz kurban kesmek için başka yer aramasınlar. Burada çay kahve ikram edilirken kurbanları gözlerinin önünde kesilip ken-

dilerine paketlenip veriliyor. Onun için İstanbul'daki kardeşlerimizden de hassaten kurbanlarını burada kesmelerini arzu ediyoruz. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Âyet-i Kerîme'de Allah Teâlâ buyuruyor ki "Kurbanların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan sizin takvanızdır." Özellikle yurtdışına gönderen insanlar tamamen bir itimat üzere bize kurbanlarını gönderiyorlar. Tamam biz onların etlerini ulaştırıyoruz. Ama aynı zamanda buradaki kardeşlerimizin gönüllerini de oradaki kardeşlerimizin gönüllerine, kalplerine yaklaşıyoruz, yaklaştırmaya çalışıyoruz. Zaten kurban aynı zamanda yaklaşmak, yakınlaşmak demek. Onun için dünyanın birçok yerindeki kardeşlerimizle böyle bir yakınlık kuruyoruz. Onlara yaklaşarak Allah'a yaklaşıyoruz. O nedenle her kardeşimizin bir vacibini çocuklarının, ailelerinin yanında kesmelerini tavsiye etmekle birlikte diğer adak, akıka, vacip, şükür kurbanlarını Allah rızası için yurtdışında ihtiyaçlı bölgelerdeki kardeşlerimize göndermelerini arzu ediyoruz. Bu inşaallah hem onlar hem bizler için yarın kıyamette kurtuluşumuza ve Allah'a yaklaşmamıza bir vesile olacaktır. Onu arzu ediyor ve teşekkür ediyoruz.



KURBAN VE SÛFÎ

SÜLEYMAN ULUDAĞ

“çün bu can kurban sana, ben koç kurbanı neylerem.”

Allah Teâlâ'nın yakınlığını kazanmak için kurban kesmek bir ibâdetdir. Kurban kesmenin târihi insanlığın târihi kadar eskidir. Âdem'in iki oğlundan her biri bir kurban kesmiş, Hak Teâlâ niyeti hâlis olanın kurbanını kabul etmiş, diğerinkini kabul etmemiştir. Allah ancak takva sahibi olanların kurban ve ibadetlerini kabul eder (Mâide, 5/27-31).

Kurban bütün dinlerde, özellikle semâvî dinlerde var olan bir ibâdet şeklidir. Her dinin kendine göre bir kurban geleneği mevcuttur. Müsevîlikte ve Hıristiyanlıkta da kurban vardır ancak çeşitli sebeplerle bu gelenek terk edilmişse de hâlâ bu iki dinde dar çevrede sınırlı olarak kurban kesme geleneğine uyulmaktadır.

İslâm'da kurban bayramında, hacda kesilen (Hedy) ve adak kurbanlar birer ibâdet şekli olarak kabul edilir ve

önemli bir şekilde bu dinî ve İslâmî gelenek sürdürülür (Bk. Hacc 22/37, Mâide 5/27, Ahkaf 46/28, Âl-i İmran 3/183).

Sûfîler kurban kesilmesini Hak Teâlâ'ya kayıtsız şartsız teslim olup tefviz ve tevekkül ehli olmanın, hak yolda fedakârlık göstermenin bir remzi ve bir simgesi olarak görürler. Kurbanın özünde mevcut olan dört temel kavram, Yüce Allah'a giden yolda teslimiyet, tefvî, tevekkül ve fedakârlık. Ama nereye kadar? Bu yolda kendini kurban edip can verene kadar “Halîlullah” diye anılan Hak dostu İbrâhim (a.s.) bu yolda sevgili İsmâil'i (a.s.) kurban etmeyi, oğlu Hazreti İsmâil de bu yolda aziz canını fedâ etmeyi hiç tereddüt etmeden kabullenmişlerdi (Saffat 37/100-111). Bu hususta Hak Teâlâ'dan gelen hitap baba ve oğlunu demek ve bize de teslimiyet ve fedakârlık konu-

sunda ders vermek içindir. Hazreti İbrâhim'e oğlu İsmâil yerine Allah tarafından büyük bir kurban (koç) gönderildi (Zemahşehrî, *el-Keşşaf*, Kahire 1947, IV, 55).

Kayıtsız şartsız itaat ve fedakârlığın mükemmel bir simgesi olan kurban kesmeye, daha doğrusu kurban olmaya acaba biz ne kadar yakınız?

Kurban kesmek Hanefîlere ve bazı müctehidlere göre vâcib, fakihlerin çoğunluğuna göre sünnettir. Sûfîler bu ibâdete her zaman uymuşlardır. Ancak tasavvufa dâir yazılan kitaplarda, özellikle ilk sûfîlerin eserlerinde kurban konusunda ya hiç yer verilmez veya çok az yer verilir. Bunun sebebi, tasavvufu Allah'ın emrine tâzim, yaratılanlarına şefkat şeklinde târif eden ve canlılara merhameti esas alan sûfîlerin bu konu üzerinde fazla durmamışlardır.

Attar der ki: Bir gün geyik ve ceylanlar Râbiatü'l-Adeviyye'nin çevresinde toplanmışlardı. Hasan Basrî'nin geldiğini gören bu hayvanlar ürktüler ve oradan kaçtılar. Hasan Basrî “Yâ Râbia! Senden kaçmayan bu hayvanlar neden benden ürktüler?” Râbia “Bugün ne yedin” diye sordu. Hasan Basrî ciğer yediğini söyleyince Râbia dedi ki “Hem hayvanların ciğerini yediğini söylüyor hem de soruyorsun: Bunlar benden neden ürktüyorlar?” (Attar, *Tezkiretü'l-evliyâ*, Tahran 1346, s. 78).

Sûfîler bütün canlılara karşı merhamet ve şefkat gösterdiklerinden kasaplık ve avcılık gibi mesleklere fazla itibar etmezler. Fütüvvet ehli kasapları ve avcılarını aralarına almazlardı. Bu mesleklerin merhamet ve şefkat duygularını azalttığını bazı hâllerde kalp katılığında sebep oldu-



ğunu düşünürlerdi. Tasavvufta hisli ve içli kalp önemlidir.

Diğer canlılara merhamet etme ve insanlara şefkat gösterme hususunda gayret cimri olan sûfîler kendi canlarını Allah yolunda fedâ etme hususunda son derece cömert idiler. Hak âşıkları için en iyi ve güzel şey seve seve O'nun için can fedâ etmektir.

Yılda bir kurban keserler halk-ı âlem için

Dem bedem saat besaat ben senin kurbanınem (Fuzûlî)

Bin can olaydı kâş men-i dil-şikestede Tâ her biriyle bir kez olaydım kurban sana (Fuzûlî)

Vermeyen canın sana bulmaz hayât-ı câvidân

Zinde-i câvid ona derler ki kurbandır sana (Fuzûlî)

Bir hayvanı kurban olarak kesmek can fedâ etmenin yanında acaba ne kadar fedakârlıktır?

İsmâilem Hak yoluna cânım kurban eyledim

Çün bu can kurban sana ben koç kurban neyerim (Yunus)

Yüce Allah gibi O'nun tecellîleri de güzeldir. O güzelliğe âşık olanların bir bedel (borç) ödemeleri gerekir: Âdet oldur yâr ilinde can alırlar hüsnü borç.

Tasavvufta kendini kurban ve feda etmenin, Hakk'ın yolunda seve seve can vermenin örnekleri çoktur ve ilk sûfîlerden Feth Mevsîlî bir gün bayram günü mü'minlerin kurban kestiklerini görünce

“İlâhî; biliyorsun ki benim nesnem yoktur ki Senin için kurban edeyim, (canına işaret ederek) bende ancak bu var” dedi parmağını boğazına koydu ve yere düştü. Gelip baktılar, gitmiş ama boğazı üzerinde yeşil bir hat var (Câmî, *Nefahatü'l-üns*, trc. Süleyman Uludağ).

Mekke'de bir derviş Ka'be karşısında “Mevlâm! Hacılar sana kurban-

larıyla yaklaşıyorlar. Benim bir şeyim yok, sadece bir canım var” diye niyazda bulundu. Derviş bir sayha atarak rûhunu teslim etti (Câmî, *Nefahatü'l-üns*, s. 245).

Sûfîler kurban kesmeyi nefislerini boğazlama şeklinde yorumlayarak “Nefslerinizi katlediniz!” (Bakara 2/54) mealindeki âyeti nefslerinizdeki kötü duyguların kökünü kazıyınız, onları tesirsiz hâle getiriniz, şeklinde yorumlarlar (Sülemî, *Hakâiku't-tefsir*, Beyrut 2001, I, 60). Cüneyd Bağdâdî hacdan dönen dervişe sordu:

“Kurban kestini mi?” “Evet kestim.” “Kurban kesme yerine gidip kurban keserken nefsinin bütün kötü duygularını kurban ettin, bunların kökünü kestini mi?” “Hayır.” “Öyleyse sen kurban kesmiş değilsin.” (Hücvirî, *Keşfu'l-mahcub*, Tahran 1338 s. 426; İbnü'l-Arabî, *el-Fütuhâtü'l-mekkiyye*, Kâhire 1292, I, 911, 852).

İşte bu anlamdaki kurban nefsten fânî olup Hak ile bâkî olmanın simgesidir. Hak Teâlâ'ya ulaşan kesilen kurbanın eti değil, takvâdır (Bk. Hacc 22/37) yâni kurbanla ilgili iyi niyet ve ihlâstır.

İbnü'l-Arabî'ye göre en büyük kurban da insandır. İnsanın gösterdiği teslimiyet ve fedakârlıktır. (*Fusu'su'l-hikem*, Kâhire 1946, s. 84-90; Afifi şerhi, s. 71-75).

İbrahim (a.s.) “Halîlullah”tır, Hak

Teâlâ'nın dostudur. Onun gösterdiği teslimiyet ve fedakârlık ise dostluk mertebesidir, hedef alınması ve ulaşılması için çalışılması gereken yüce bir makâm, yüksek bir mertebedir (Hücvirî, s. 423).

Kurban ya deve (Bedene) veya sığır (Bakara) ve ya koyun/koç (Keş) olur. Kurbanın önem ve büyüklüğü bu sıraya göredir ama İbnü'l-Arabî'ye göre bunların en değerlisi koçtur.

Tasavvuf dilinde riyazet yaparak, çile çekerek, kötülüğü emreden nefsin kökünü keserek tasavvuf yoluna girmeye elverişli hâle gelen insan nefsinin bütünü keserek tasavvuf evvelki hâline *keş*, Hakk'a giden yolu tutup (sülûk) menzilleri geçen ve mertebeleri aşan nefse ise *bedene* denir (Kâşânî, *İstîlâhâtü's-sûfiyye*, Kâhire 1981, s. 36, 38; Lâhicî, *Şerh-i Gülşen-i Râz*, Tahran 1381, s. 19).

Sûfîler geleneğe ve göreneğe uyup kurban kesmeyi güzel görür, şartları oluştuğu zaman kendileri de bu geleneğin gereğini yapar ama buna “sûrî kurban” (şekil olarak kurban) derler. Mânevî ve hakikî kurban mü'minin içindeki kötü duyguların kökünü kesip ondan gelecek olan kötülüklerden kendini koruması ve emniyet alması, bundan öte de Hakk'ın yolunda ve sevgilinin uğrunda seve seve can vermeye hazır olması, şartları oluşunca da canını fedâ etmesidir.





BAYRAM HEDİYENİZ KURBAN OLSUN!

Nasıl Bağış Yapabilirim?

- Bağış noktalarına gelerek
 - Çilehane Yolu Caddesi No:12
 - Küçük Çamlıca / Üsküdar – İstanbul 0216 428 39 60



Aziz Mahmud Hüdayi Mah. Aziz Mahmud Efendi Sok.
Camii İçi No:1 Üsküdar–İstanbul 0216 341 05 97



- https://www.hudayivakfi.org.tr/online_bagis/ adresini ziyaret ederek,

- Banka hesap numaralarımıza ödeme yaparak,

- 0216 428 39 60 numaralı çağrı merkezini arayarak.

Vakfımıza Bakanlar Kurulu'nun 16.12.2011 tarih ve 2011/2614 sayılı kararıyla "Vergi Muafiyeti" tanınmıştır. Kurban kesiminden artan meblağ olması halinde, meblağın Vakfımızın diğer hizmetlerinde kullanılacağını bildiririz. Anlaşmalı bankalara yapılacak ödemelerde Eft veya Havale masrafı alınmamaktadır.

BANKA HESAP (IBAN) NUMARALARI (TL)

ALBARAKA TURK	TR94 0020 3000 3500 0181 0000 32
KUVEYT TURK	TR88 0020 5000 0010 0126 1000 03
VAKIFBANK	TR17 0001 5001 5800 7284 9624 09
PTT BANK	573 47 26 / ÜSKÜDAR ŞB.



2016 YILINDA VAKFIMIZIN KURBAN KESMEYİ HEDEFLİDİĞİ ÜLKELER

AFGANİSTAN	DAĞISTAN	IRAK	MALİ	SIRBİSTAN
ARNAVUTLUK	ETİYOPYA	KAMERUN	MEKSİKA	SOMALİ
AZERBAYCAN	FİLDİŞİ SAHİLİ	KARADAĞ	MOĞOLİSTAN	SUDAN
BANGLADEŞ (ARAKAN)	FİLİPİNLER-MORO	KAZAKİSTAN	NİJER	SURİYE
BOSNA-HERSEK	FİLİSTİN-GAZZE	KIRGIZİSTAN	PAKİSTAN	TACİKİSTAN
BULGARİSTAN	GANNA	KIRIM	RUSYA FEDERASYONU	TANZANYA
BURKİNA FASO	GÜRCİSTAN	KOSOVA	SENEGAL	UGANDA
	HİNDİSTAN	MAKEDONYA		YUNANİSTAN

Kesim yapılacak ülkelerdeki arkadaşlarımız arefe günü hayvan alımlarını gerçekleştirirler.



Yaptığınız bağışlar kesim yapılan ülkelere ihtiyaçları nispetinde dağıtılır.



Bayram namazından sonra kurbanlarınız tek tek isimleriniz okunmak suretiyle kesilmeye başlanır.



Kurbanlarınız kesildikçe cep telefonunuza bilgi mesajı gelir.



Et paketlerinin dağıtımını Türkiye'nin çeşitli yerlerinden giden gönüllü gözlemcilerimiz yaparlar.



Etler parçalanıp, paketlenildikten sonra daha önceden belirlenmiş olan ailelere dağıtılır.





KURBAN İBÂDETİ İLE İLGİLİ GÜNCEL FIKHÎ SORULAR

AHMED HAMDİ YILDIRIM

Yolcu (seferî) olan kişi kurban kesebilir mi?

Fıkıhî açıdan bir kişi Kurban Bayramı günlerinde, ikâmet ettiği yerden, 15 günden az bir süre için, 90 km ve daha uzak bir yere yolculuğa çıkarsa seferî sayılır ve bu durumda kurban kesmesi vâcib olmaz. Buna rağmen gittiği yerde kurban keserse, bu ibâdeti geçerlidir. Kurban kesmenin sevâbına ermiş olur.

Nisap miktarının üzerinde altın, gümüş gibi ziynet eşyası bulunan kadınların kurban kesmesi gerekir mi?

Hanefî mezhebine göre, kadınların ziynet eşyaları nisap miktarına ulaşmışsa, kurban kesmesi gerekir. Diğer mezheplere göre ise kadınlar, ziynet eşyaları nisap miktarına ulaşsa bile, bu eşyalar için zekât vermezler ve kurban kesmeleri de vâcib olmaz. Biz genel olarak, nisap miktarı ziynet eşyası bulunan kadınların kurban kesmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Kurban nisabına mâlik bir kimsenin, nakit parası olmadığı için, kurban kesmemesi doğru olur mu?

Nisaba mâlik olan kimse, zengindir. Zengin kimsenin de kurban kesmesi vâciptir. Elinde nakit parası olmayan böyle bir kimsenin, ödünç alarak veya herhangi bir malını satarak kurban kesmesi gerekir.

Bayram günleri akşam namazından sonra kurban kesilebilir mi?

Klasik fıkıh kaynaklarımızda genel olarak, bayram günlerinde akşam

namazından sonra kurban kesilmesi mekruh kabul edilmiştir. Bu gün âlimlerimiz, gece kurban kesiminin mekruh sayılmasında birkaç sebebin etkili olabileceğini belirtmektedirler. Bunlar şu şekildedir: 1. Geceleyin kurban kesimi esnasında, karanlık sebebiyle, tehlike, hata ve zorlukların yaşanması mümkündür. 2. Geceleyin, kurban kesilen yerde hijyen ve temizlik şartlarının sağlanması zor olacağından, kurban etinin necasete bulaşması söz konusudur.

Günümüzde, kurban kesim yerlerinde, lamba, projektör gibi vâsıtalarla kesim için gerekli aydınlatmanın sağlanması ve ayrıca gerekli hijyen ve temizlik şartlarının da oluşturulması hâlinde, mekruhluk sebepleri ortadan kalkmış olur. Dolayısıyla söz konusu sakıncalar ortadan kaldırıldığında, zaruret ve ihtiyaç durumlarında geceleyin de kurban kesiminin yapılması câizdir. Bununla birlikte, şayet bir mecburiyet yoksa kurban kesimini gece yapmak yerine ertesi güne bırakmanın, ibâdet rûhuna daha uygun olacağı kanaatindeyiz.

Alınan kurbanlık hayvanın, bayram günlerinde kesilememesi hâlinde ne yapılması gerekir?

Kurban ibâdeti ancak kurbanlık hayvanın, bayram günlerinde kesilmesiyle yerine getirilir. Satın alınan kurbanlık hayvan, bayram günlerinde, her hangi bir mâzeret bulunmaksızın kesilmezse, böyle

bir durumda kişi bu davranışından dolayı günahkâr olur. Fakat alınan kurbanlık hayvan bir mâzeret sebebiyle kesilemeyecek olursa, bu durumda kişi günahkâr olmaz.

Satın aldığı kurbanlık hayvanı meşrû bir mâzeret sebebiyle bayram günlerinde kesemeyen kişi, bu hayvanı bir fakire sadaka olarak verir. Zira bu hayvan, kurban için satın alındığından, Allah yoluna sarf edilecek demektir. Eğer hayvan kurban bayramı günleri geçtikten sonra, sâhibi tarafından kesilecek olursa, bu durumda sâhibi onun etinden yiyemeyeceği gibi, yakın akrabaları da yiyemez. Hayvanın etleri, fakirlere dağıtılır. Eğer hayvan sahibi, hayvanın etinden yedikten sonra, dağıtması gerektiğini öğrenirse, bu takdirde yediği etin bedelini yoksullara sadaka olarak verir.

Üç ortak, kurban olarak kesmek üzere, 2.000 YTL'ye büyükbaş bir hayvan aldık. Bir ortağımız 300 TL verdi. Diğer iki ortağımız ise 850'er TL verdi. Kurban için bu şekilde bir ortaklık doğru ve geçerli midir?

Ortaklaşa satın alınan kurbanda, ortakların hissesi en az 1/7 olmalıdır. Bu da, sorudaki durumda, yaklaşık 285 TL eder. Burada ortakların hepsinin ödediği miktar, 285 TL'den fazla olduğu için fıkıhen bu çeşit bir kurban ortaklığında problem yoktur. Bu durumda, 300 YTL veren kimse, bir hisseyle ortaklığa katılır. Diğerleri ise 3'er hisse ile or-



taklığa katılırlar. Yani 850 TL veren kişi kendisiyle birlikte ailesinden 3 kişi adına kurban kesmiş olur.

Ortak olarak kesilen kurbanda, ortaklardan biri adak, biri akıka, diğeri nâfile, öteki vâcib olan bayram kurbanına niyet etse, diğer birisi, vefat eden bir yakını için, bir diğeri de Peygamber efendimiz için kurban kesmek istese, kesilen kurban geçerli olur mu?

Evet geçerli olur. Zira burada, ortakların hepsinin niyetinde ibâdet gâyesiyle kurban kesmek vardır. Kesim için niyet edilen kurbanlardan bir kısmı vâcib, bir kısmı sünnet, bir kısmı ise müstehaptır. İçlerinde Allah rızâsı için kurban kesmekten başka niyeti olan bir kimse yoktur. Dolayısıyla kesilen kurban geçerlidir.

Satın alındıktan sonra, kurbanlık hayvanda bir kusur ortaya çıkması hâlinde ne yapılması gerekir?

Hayvan satın alındıktan sonra, hayvanda kurban edilmeye engel

kusurlardan birisinin meydana gelmesi hâlinde, kurbanlığı satın alan kişinin yeni bir kurbanlık alacak maddî gücü varsa yeniden bir kurbanlık alıp kesmesi gerekir. Bu kişi, yeni bir kurbanlık alacak maddî imkânâ sahip değilse, o zaman, bu hayvanı kusurlu hâliyle kurban edebilir.

Kurban kestikten sonra namaz kılmak gerekir mi?

Kurban namazı diye, kurban kestikten sonra kılınması gereken özel bir namaz yoktur. Fakat bununla birlikte, kurban kesen kişinin şükür maksadıyla iki rekât namaz kılmasında da bir engel yoktur. Kişi bu namazdan sonra, kurban kesilirken okunan duayı okuyabileceği gibi daha başka dualar da okuyabilir.

Kurban kesene ücret olarak kurbanın eti ve derisi verilir mi?

Kurban kesene ücret olarak kurbanın eti veya derisi yahut bunların parası verilmez. Kurban, sırf Al-

lah'ın rızasını kazanmak maksadıyla kesildiği için, kurban kesen kimse, kurbanın etini, derisini ve diğer parçalarını satamaz. Ayrıca bunları, kasap ücreti olarak da veremez. Konuyla ilgili olarak Hz. Ali'den şöyle bir hadis rivayet edilmiştir: "Resûlullah (s.a.), develer kurban kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaşmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve 'kasap ücretini biz kendimiz veririz' buyurdu" (Müslim, Hac, 348).

Kurbanın veya eti yenen hayvanların yenmesi haram olan organları var mıdır?

Kurban olsun veya olmasın, eti yenen bir hayvan kesildiğinde yenmesi haram olan organları vardır. Eti yenen hayvanın, şu organlarını yemek haramdır: 1. Hayvanın akan kanı; 2. Erkeklik organı; 3. Dişilik organı; 4. Erkek hayvanın yumur-



taları (husyeleri); 5. Hayvanın idrar kesesi (mesane); 6. Öd kesesi.

Ayrıca, canlı hayvanın vücudundan herhangi bir parçasını kesip veya koparıp yemek de dinimizce kesin bir şekilde yasaklanmıştır.

Kurbanlık hayvanın bir hayır kurumuna canlı olarak verilmesiyle kurban ibâdeti yapılmış olmaz mı?

Kurbanlık bir hayvanı, bir fakire veya hayır kurumuna canlı olarak vermekle kurban ibâdeti yerine getirilmiş olmaz. O hayvanın Kurban bayramı günlerinde o kişi adına kesilmesi ya da kestirilmesi gerekir. Kısacası, kişinin kurbanlık bir hayvanı, kurban günlerinde kendisi adına kurban olarak kesilmesini istemeksizin bir fakire ya da hayır kurumuna tasadduk etmesiyle,

kurban ibâdeti yapılmış olmaz.

Kurban kesmek yerine, parası ihtiyaç sahiplerine dağıtılsa, kurban mükellefiyeti yerine getirilmiş ve kurban kesmenin sevabına erilmiş olur mu?

Allah Teâlâ kurban ibâdetini, kurbanlık hayvanı kesmek sûretiyle yerine getirmemizi emretmiştir. Bu yüzden, bu ibâdetin başka türlü yerine getirilmesi söz konusu değildir. Üzerimize farz veya vâcip olan bir ibâdeti başka bir ibâdetle değiştiremeyiz. Yâni namaz kılmak istemeyen bir kişi onun yerine oruç tutamaz. Oruç tutması gereken bir kişi onun yerine sadaka veremez. Zekât vermesi gereken bir kişi de onun yerine oruç tutamaz. Bunların her biri Allah Teâlâ tarafından birbirinden farklı farklı emredilmiş

ibâdetlerdir. Biri diğerinin yerine geçemez. Dolayısıyla, kurban kesmesi gereken kişinin, bunun yerine sadaka vermek, kurban parasını fakir fukaraya dağıtmak gibi başka türlü ibâdetler yapması, kurban ibâdetinin yerine geçmez. Kurban günlerinde kurban kesmenin ne kadar önemli olduğunu Peygamberimiz (s.a.) şu şekilde ifade etmektedir: “Âdemoğlunun, Kurban Bayramı gününde Allah’a yaklaşmak için yapacağı en faziletli ibâdet, kurban kesmektir. Kesilen kurbanın kanı daha yere düşmeden önce, kurban kesen kimse, Yüce Allah’ın katında yüksek bir makâma ulaşır. Bu bakımdan, kurbanlarınızı gönül hoşluğu ile kesiniz” (Malik, Muvatâ, Kurban, 24).



BURKİNA FASO'DA KURBAN

HÜSEYİN SAMİ GÖK

Kurban ibâdetini zahirî mânâdan çıkarıp bâtinî mânâda yaşarsak o zaman kestiğimiz kurbanlardan haz ve lezzet alırız. Kurban, kestiğimiz hayvandan çok daha ötesidir. Kurban, Bezm-i eleste verdiğimiz sözü yerine getirmede İbrahim (a.s.) gibi ahbine sâdik, İsmail (a.s.) gibi Allah'a teslim olmaktadır. Burkina Faso'daki kardeşlerimiz Hazreti İsmail gibi nâsiplerine düşene rızâ gösterip şükretmişlerdir. Ya bizler! Hangimiz evimize, çocuklarımıza bir miktar et alabilmek için kilometrelerce yol yürüdük? Hangimiz 40 derece sıcaklığın altında saatlerce bekledik? Bu sorulara “evet” cevabını verecek milyonlarca Müslüman kardeşimiz var Afrika'da.

Afrika'da kurban kesmek bir et dağıtmak değildir; gönlü kırık, kalbi hüznü, gözü yaşlı, ağız dualı kardeşini sevindirmektir. O edilen dualar arşı titretir de bizler farkına bile varmayız. Afrika'da iki sefer dua alırsınız; birincisi et alım biletini verdiğiniz-

de, ikincisi eti verdiğinizde. Afrika/Burkina Faso, mânevî olarak öyle bereketli topraklardır ki verilen bir parça etin karşılığı olarak günlerce dua alırsınız. O kesilen kurbanlar nice hidâyetlere gebe de biz farkında değiliz. 2015 yılı kurbanında misyonerlerin bölgesi olan ve tamamı Hıristiyan olan bir bölgede kesmiş olduğumuz otuz büyükbaş hayvan sonucu üç bin kişi Müslüman oldu. Bu bölgedeki insanlar İslâm'ı vakfımızın kestiği kurbanlarla tanıyıp hidâyete ermişlerdir. Ne mutlu o hisse sahiplerine ki aldıkları ecir, üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha değerli. Bu kurban da kardeşlerimizin yüzlerini güldürelim, onların dualarında yer alalım. Kazancı bol olan bu ibâdeti kaçırmayalım.

Fondation Solidarite et D'Aid au Peuple Africain (Afrika Halkına Yardım ve Dayanışma Vakfı) olarak 2015 yılında on dokuz merkezde bin iki yüz büyükbaş (Sekiz bin dört yüz

hisse) kurban kesmiştik.

Bu yıl içerisinde nasip olursa yeni Müslüman olan bölgelerle beraber yirmi merkezde kesim ve dağıtım yapmayı planlamaktayız. Bu sene bin beş yüz büyükbaş hayvan (on bin beş yüz hisse) kesmeyi hedefliyoruz. Son iki yılda yapılan iki darbe ve büyük bir terör saldırısı sebebiyle ülke ekonomisi iflâsın eşiğine gelmiştir. Ana geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan ülkede alacağımız bin beş yüz büyükbaş hayvan ülke ekonomisi için de çok önem arz etmektedir.

Burkina Faso halkı bu Kurban da Türkiye'deki kardeşlerinin onları yalnız bırakmayacağından emindir ve dualarında Türkiye'yi eksik etmemektedir. Hüdâyî Vakfı'na ve aziz milletimize, Burkina Faso halkı adına yapmış olduğu ve yapacağı yardımlar için şimdiden şükranlarımızı arz ederiz. Allah, keseceğimiz kurbanları hidâyetlere vesîle kılsın (Âmin!).





HÜDÂYİ'DEN HABERLER

ÜNİVERSİTELİLER! HÜNERLİ YAZ KAMPLARI BAŞLIYOR

Hizmetkâr Üniversiteler Nitelikli Eğitimciler ve Rehberler Derneği (HÜNER), İstanbul'da, üniversite öğrencilerinin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak birbirinden güzel yatılı kamp programları düzenliyor.

Tüm branşlarda ve İlahiyat fakültesinde öğrenim gören üniversitelilere, alanında etkin eğitimciler eşliğinde içeriği önceden belirlenmiş eğitimler verilecek, ayrıca talebelerimizin sosyalleşmesi amacıyla bazı etkinlikler de kamp içeriğinde yer alacaktır.

Üniversite de farklı bölümlerde eğitim gören öğrencilere hitap eden Tüm Branşlar Yaz Kampı 18 Temmuz-7 Ağustos (20 gün) tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Yapılacak olan eğitim kampında öğrencilerin hem İslâmî ilimler de hem de etkinlikler ve seminerler ile sosyal gelişimlerine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Tüm Branşlar Yaz Kampında verilecek eğitimler şu şekildedir; Kur'an-ı Kerim, İslam İlmihali, Siyer-i Nebî, Hadis. **Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2016.**



İLAHİYAT ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ÖZEL EĞİTİM KAMPI

Ağustos-2 Eylül tarihlerinde yirmi altı gün sürecek olan eğitim kampına yalnızca ilahiyat fakültesinde öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilmektedir. İlahiyat Yaz Kampında verilecek eğitimler şu şekildedir; Arapça, Kur'an-ı Kerim, Fıkıh, Hadis, Akaid.

Her iki eğitim kampının ders programını ana hatlarıyla; Sosyal Aktiviteler, Karakter Gelişim Seminerleri, Öncü Şahsiyetlerin Hayatları, Şehir Gezileri, kitap müzâkereleri oluşturulacaktır.

Son başvuru tarihi:
01 Ağustos 2016.

Detaylı Bilgi ve Başvuru için:
www.huner.org.tr

İrtibat: +9 (0545) 225 34 34



ADAK VE NÂFILE KURBANLAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILDI



Hayırseverler tarafından vakfımıza bağışlanan yurtiçi adak, akika, şükür ve nâfile kurbanlar; Üsküdar'daki Adak Kurban Kesim Merkezi'mizde kesilerek vakfımıza kayıtlı İstanbul'daki fakir ailelere dağıtılmakta, ayrıca vakfımıza bağlı kurumların aşevlerindeki yemeklerde kullanılmaktadır. Yurtdışı için bağışlanan kurbanlar ise ilgili ülkelerdeki Hüdâyi gönüldaşları ve partner kuruluşlar aracılığıyla otuz beş, kırk dokuz, yetmiş yedi ve doksandokuz hisse olarak projelendirmeleri yapılarak Afganistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Mali, Uganda gibi muhtelif ülkelerde kesilerek ihtiyaç sahibi ailelere, yetimlere, öğrencilere dağıtılmakta ve aşevlerindeki yemeklerde kullanılmaktadır. Mayıs ve Haziran ayları içerisinde vakfımıza bağışlanan yurt dışı kurbanlar otuz beş hisse Azerbaycan ve Gürcistan, kırk dokuz hisse Afganistan, Burkina Faso ve Uganda, yetmiş yedi hisse Fildişi Sahili ve doksandokuz hisse Mali olmak üzere farklı bölgelerde kesilerek ihtiyaç sahibi Müslüman kardeşlerimize dağıtılmıştır.

DÜNYA İNSANI ZİRVESİ

Tarihte ilk defa 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul'da yapılan Dünya İnsani Zirvesi'ne ve zirve öncesi düzenlenen Akademik Forum'a Hüdâyi Vakfı İnsani Yardım ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından katılım sağlandı. Mevcut küresel insanî sistemin karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi ayrıca insanî yardım çabalarının geleceğine ilişkin bir gündem oluşturulması amacıyla düzenlenen zirvede Türkiye, hem kamu kuruluşları hem de sivil toplum kuruluşları ve vakıflarıyla insanî yardım alanındaki tecrübelerini ve dünyaya örnek teşkil eden uygulamalarını bu vesileyle uluslararası toplumla bir kez daha paylaşma fırsatı buldu.





ULUSLARARASI HUKUK FORMASYONU EĞİTİMİ GAZANFER AĞA MEDRESESİ'NDE YAPILDI

Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı ile İstanbul Uluslararası Hukuk Merkezi Derneği'nin ortaklaşa düzenledikleri başarılı hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik "Uluslararası Hukuk Formasyonu Eğitimi" Gazanfer Ağa Medresesi'nde gerçekleştirilmiştir. Vakfımız tarafından öğrencilerimize sınıf, kalacak yer ve eğitimlerini destekleyecek çeşitli imkânlar sağlanmış ayrıca yaz tatilinde yurtdışına eğitime gidecek öğrencilerimize burs verilmiştir.

Uluslararası hukuk eğitimi tecrübesi bulunan öğrencilerimize, uluslararası hukuk alanında çalışma yürüten avukat ve akademisyenler tarafından 2015-2016 eğitim döneminde yirmi bir hafta boyunca uluslararası hukuk ve alt branşlarında başta İngilizce eğitimi olmak üzere Fransızca ve Arapça eğitimi verilmiştir.



HÜDÂYİ FÂTİHAN YURLARI İSLÂMÎ İLİMLER KAMPİ

Hüdâyi Gençlik, Eğitim ve Kültür Hizmetleri tarafından organize edilen, Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı'nın iâşe ve ibâtesini karşıladığı yurtlarda ikamet etmekte olan 9. ve 10. sınıfı bitirmiş öğrencilere yönelik "Hüdâyi Fâtihan Yurtları İslâmî İlimler Kampı" İLAM Külliyesi'nde 11 Temmuz-14 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenecektir. 5 haftalık kamp programının ilk 4 haftası yoğunlaştırılmış eğitimle, son haftası ise Anadolu Kültür Turu adıyla gezi şeklinde planlanmıştır.

Öğrencilerimizin eksiksiz katılımıyla gerçekleşen programın eğitim içeriğini Kur'an-ı Kerim, Siyer ve İlmihal dersleri oluşturmaktadır. Ayrıca "Bir dil bir insan, iki dil iki insan" düsturuyla Anadolu Lisesi öğrencilerine İngilizce, İmam-Hatip Lisesi öğrencilerine de Arapça eğitiminin yoğun bir şekilde verilmesi planlanmıştır. Bu derslerin yanında ecdâdımızın mirasını daha iyi anlayabilmek ve bu mirasa sahip çıkabilmek adına "Osmanlı Türkçesi" dersi de verilecektir. Tüm bu derslerin yanında sosyal ve kültürel faaliyetler ile birlikte çeşitli seminerler de düzenlenecektir.

Öğrencilerimizin yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirmek için katıldığı kamp programımızın gâyesi, yine onların akademik çalışmalarına destek olmak ve aynı zamanda mânevî gelişimlerine de katkıda bulunmaktır.

KIBRISLI İLAHIYAT ÖĞRENCİLERİ HÜDAYİ VAKFI'NA MİSAFİR OLUYOR

Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı Gençlik, Eğitim ve Kültür Hizmetleri Ünitesi olarak, Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimlerini sürdüren ve 2015-2016 eğitim yılı içerisinde derslerinde başarı gösteren 30 ilahiyat öğrencisine, İstanbul Küçük Çamlıca'da bulunan Çamlıca İlahiyat Yurdu'muzda, 1 aylık Değerler Eğitimi ve İslâmî İlimler Kampı icra edeceğiz. Kampımız 11 Temmuz Pazartesi günü başlayıp, 5 Ağustos Cuma günü sona erecektir. Misafir öğrencilerimize Arapça, İlmihal, Kur'an-ı Kerim ve Siyer gibi İslâmî İlimleri kapsayan derslerle birlikte, seçilmiş eserlerden oluşan kitap okuma programı düzenlenecektir. Bununla beraber, planlanan gezi programlarıyla İstanbul'un güzide tarihî mekânlarını bir rehber eşliğinde görme ve gezme fırsatı bulacaklardır.



HÜDAYİ VAKFI'NIN ONLINE BAĞIŞ SAYFASI ARAYÜZÜ YENİLENDİ



Vakfımızın web adresindeki online bağış sayfası yenilenerek "Bağış Sepetim" başlığıyla farklı bağış kalemleri için kredi kartıyla ödeme yapabilmeye seçeneği eklendi. Yenilenen arayüzle birlikte online bağış sayfasına üye olunarak veya üye olunmadan dileyen bağışçımız kendi adına veya farklı kişiler adına hızlı bir şekilde bağış yapabilmektedir. Üye olunarak bağış yapıldığı takdirde ise bağışçılarımız, bağış geçmişlerini görebilmekte ve sisteme kaydettikleri mail adresleri aracılığıyla vakfımızın faaliyetlerinden haberdar olabilmektedirler.

TORONTO'DA MEVLÂNÂ CAMİİ

Kanada'nın Toronto kentinde Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı'nın desteğiyle inşa edilen Mevlânâ Camii ibâdete açıldı.

Kanada'daki Türk toplumu, Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı'nın desteğiyle, Toronto'da mâbet ihtiyacı olan bir merkezde Mevlânâ Camii ismiyle bir mescid açtı. Camide Cuma namazı ve 5 vakit namaz kılınırken, her gün ortalama 70-80 kişiye iftar veriliyor. Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı Toronto Mevlânâ Kültür Merkezi Başkanı Ahmet Cengizhan Dereci, yaşadıkları bölgede Müslümanların cami sıkıntısı çektiğini söyledi.

Bir süredir cami arayışı içinde olduklarını anlatan Dereci "Sonunda birkaç

ay önce bu binayı bulduk. Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı ile mânevî gönül bağımız var. Büyüklerimiz de mortgage ve faize bulaşmadan bu binayı alma konusunda bize destek verdi." diye konuştu.

Caminin halı ve çinilerinin Türkiye'den getirildiğini anlatan Dereci, şunları kaydetti:

"Ramazan öncesi kardeşlerimizle hemen işe koyulup, 'camiyi tam bitmese bile ibâdete açalım' dedik. İçerideki tadilatların büyük bölümünü yapıp, camimizi Ramazan-ı Şerif'in ilk tarihine yetiştirdik. Camimizin mutfaklarında her gün Hüdâyi aşu pişiyor ve her gün burada ortalama 70-80 kişiye iftar veriyoruz. 5 vakit namazımızı,

cuma namazlarımızı kılıyoruz. İnşâallah bayrama da büyük bir kahvaltı tertipleyeceğiz."

Dereci, camide hafta sonları çocuklar için Kur'an, Türkçe ve ilmihâl dersleri verdiklerini, yaz kursları da düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

Toronto'da Mevlânâ Camii dışında Türklere ait 4 cami daha bulunuyor.





HUZEM'LE TÜRKİYE HADİS BİRİNCİSİ OLDU

Hüdâyi Uzaktan Eğitim Merkezi'nin [HUZEM] en genç öğrencisi Mustafa Kağan Göksu, yaştlarına örnek olacak davranışlara sahip bir öğrenci. Okul derslerindeki başarılarını dinî eğitimde kendi kendisini geliştirerek devam ettiriyor. Son olarak katıldığı Ufka Yolculuk Hadis Yarışması'nda tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu. Kendisiyle HUZEM ve dinî eğitimi hakkında konuştuk.

Hüdâyi Uzaktan Eğitim Merkezi'nin (HUZEM) en genç öğrencisi 9 yaşındaki Mustafa Kağan Göksu, Ufka Yolculuk Hadis Yarışması'nda tüm soruları doğru bilerek 150 bin kişi arasında Türkiye birincisi oldu.

Mustafa Kağan, özel okul bursluluk sınavında da derece yaptı fakat namaz kılınacak mekân olmadığı için 22 bin liralık hakkından kendi isteğiyle ferâgat etti.

Annesi HUZEM öğrencisi olan Mustafa; okumayı çok seviyor, araştırıyor, kendi kendine öğreniyordu. Nitekim annesinin uzaktan aldığı eğitime kendi isteğiyle katılarak HUZEM öğrencisi oldu.

Hem hoca hem doktor olmak isteyen Mustafa Kağan Göksu ile hem HUZEM'i hem de dinî eğitimi konuştuk.

Öncelikle seni tanıyabilir miyiz?

Adım, Mustafa Kağan Göksu. Ankara'da yaşıyorum. 2007 doğumluyum. İlkokul 3. sınıfa gidiyorum. İki kardeşiz ve üçüncü kardeşimiz geliyor inşallah. Onu bekliyoruz. Okumayı, gerçekten gerekli şeyleri okumayı ve tabii ki kitapları çok seviyorum.

HUZEM'le nasıl tanıştın?

Annem HUZEM'in öğrencisi. Ben de onunla çeşitli zamanlarda dersleri izleyerek tanıştım.

9 yaşında olmana rağmen HUZEM'de İslâmî ilimler eğitimi alıyorsun. Dersler sana ağır gelmiyor mu?

Dersler bana ağır gelmiyor. Evet, ara-

da bilmediğim cümlelerle karşılaşıyorum ama bilmediklerimi sorup öğreniyorum.

HUZEM'de neler öğrendin ve en çok hangi eğitimler hoşuna gitti?

Bunun cevabı oldukça uzun. Kısa sürede çok fazla şey öğrendim. Tefsir, hadis, ilmihâl, tasavvuf, siyer ve akâid, tüm dersler hakkında genel bir bilgi sahibi oldum. Kaynaklar ve notlardan okuyarak öğrendiklerimi kalıcı hale getirmeye çalışıyorum. Daha öncesinde okumuş olduğum kitaplar, dinlediğim sohbetlerle derslerde öğrendiklerim birleşti. İlim öğrenmenin yaşla ilgili olmadığını düşünüyorum. En çok akâid dersini sevdim. Ebubekir Sifil Hoca'yı daha önceden de takip ediyordum. İslâm'a karşı yapılan güncel saldırıları anlattığı için derse daha fazla ilgim arttı. Kur'an-ı Kerim'i şimdiki zamana göre değiştirmek istemeleri, hadislere yapılan saldırılar gibi konularda bizi uyarıyor. Ben de bunları düzeltmek için çalışmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'imiz de hadislerimiz de sahipsiz değildir. Ayrıca yaşma göre garip gelmesin ama oryantalistler hakkında da bilgi sahibiyim.

"Ufka Yolculuk" hadis yarışmasında Türkiye derecesi aldın. Neler hissediyorsun?

Mutluyum. Sonucu öğrenince ağladım ve şükür secdesi yaptım. Ama asıl mutluluğum hadisleri öğrenmek oldu.

Dinî eğitimiyle alakalı çocuklara yönelik nelerin yapılmasını istersin?

Dinî eğitimle alakalı çok fazla eksik var. Camiler ve Kur'an Kursları bu eksikliği tamamlamıyor bence. Evet, Kur'an'ı okumayı öğreniyoruz ama hayatımıza geçiremiyoruz. Yazın camideki kurstan kaçmak zorunda kaldım. Çünkü çok güzel Kur'an okuyan çocuklar kötü kötü konuşabiliyorlar. Bu da büyük bir sorun demek. Çocuklara normal eğitimin yanında bir meslek gibi değil ama



İslâm'ı anlatan dersler de verilmeli. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) sünnetine uygun bir eğitim programı olmalı. Din bilgisi gibi değil gerçek hayat gibi. Sınıf geçmek için değil sırat geçmek için olmalı. Yaşımıza uygun HUZEM gibi eğitimler olabilir. Ayrıca başka bir isteğim daha var: Rahat namaz kılabilme imkânı. Kışın öğle namazı için okul yakınındaki kırtasiyeye gitmek ve yazın cuma namazı için okula hiç gidememek beni üzüyor. Namaz için her fedakârlığa değer elbette. Söylemek istediğim okullarda namaz kılma imkânı kısıtlı olmamalı. Bu gibi temel ihtiyaçların da karşılanması gerekli. Yapılması gerekenler özellikle çocuklar için çok fazla ama sanırım bu kısmı pek önemsemiyorlar.

Hedefinde ne var? Neler yapmak istiyorsun bu hayatta?

İlim öğrenmek ve öğrendiğimle amel etmek istiyorum. Hem hoca

hem doktor olmak istiyorum. İnsanları maddî ve manevî hastalıklardan kurtarmanın bir yolu olduğunu düşünüyorum. İmkânsız değil bence.

Son olarak HUZEM'de verilen eğitim hakkında neler söylemek istersin?

HUZEM çok güzel bir eğitim programı. İnsanların bu eğitimi ilerleyen yaşlarda değil çok erken yaşlarda almaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bilgiler bizim yol göstericilerimiz, hayat kılavuzumuz. Beni HUZEM'e aldıkları için teşekkür ediyorum. Derslerimde başarılı olmak için çok çalışıyorum.

PROGRAM KAYIT ÜCRETİ

Tek Ders: 50 TL

Dönemlik (6 Ders) : 150 TL

Senelik (12 Ders) : 250 TL

PROGRAM KAYIT TARİHLERİ

2016-2017 Yılı Güz Dönemi:

01 Eylül – 30 Eylül 2016

2016-2017 Yılı Bahar Dönemi:

23 Ocak–19 Şubat 2017

- İnternetin olduğu her yerden; bilgisayar, tablet, cep telefonu ile canlı ders takibi
- Kaçırılan derslerin sistem üzerinden tekrarı
- Canlı ders imkânı
- Sertifikalı eğitim

İLETİŞİM

Erkam Medya Hizmetleri (HUZEM)
Bulgurlu Mah. Duhancı Mehmet Sk.
No: 36 Üsküdar/İSTANBUL
+90 (216) 428 39 60 (Dahili: 218)
Hüseyin Türkyılmaz
+90 (551) 129 54 42
www.huzem.org
hudayiuzaktanegitim@gmail.com

HÜDÂYİ PİLAVI MEYDANLARDA

Vakfımız, 15 Temmuz akşamı Milli İradeye darbe vurmak isteyenlere karşı vatanına sahip çıkmak için her türlü imkânıyla halkın yanında bulunmaktadır. Vakıf olarak, Hüdayi camiası olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu girişimi lanetliyoruz. Hüdayi dostları ilk günden itibaren Vatanı korumak, Milli

İradeye sahip çıkmak için meydanlarda nöbete ve hizmete devam etmiş, Hüdayi çorbasını, etli pilavını meydanlara indirmiştir. İlk akşamdan itibaren su, meyve suyu ve kek dağıtımıyla başlayan faaliyetler, diğer kurum ve kuruluşlara örneklik etmiştir.

Başta Kısıklı meydanı olmak üzere, Vatan caddesi, Üsküdar Meydanı,

Köprü (Millet Bahçesi) ve Taksim Meydanı Hüdayi Vakfının ikram götürdüğü meydanlar olmuştur.

Halkımızın ihtiyaç duyduğu ve sıkıntıya uğradığı dönemlerde her türlü maddî ve manevî imkânıyla moral ve motivasyon sağlamaya çalışan vakfımız bu faaliyetlerine devam edecektir.



BAYRAM HEDİYENİZ KURBAN OLSUN!

Dünyanın Dört Bir Köşesindeki Kurban Heyecanına Siz de Ortak Olun!



BANKA HESAP (IBAN) NUMARALARI (TL)

ALBARAKA TURK	TR94 0020 3000 3500 0181 0000 32
KUVEYT TURK	TR88 0020 5000 0010 0126 1000 03
VAKIFBANK	TR17 0001 5001 5800 7284 9624 09
PITBANK	575 47 26 / ÜSKÜDAR ŞB.

0216 428 39 60

www.hudayivakfi.org

f hudayivakfi t hudayivakfi i hudayivakfi